



Overmorgen, maandag 13 november, 79 jaar geleden werd Reuben Cooper bevorderd tot sergeant.

The day after tomorrow, Monday, Nov. 13, 79 years ago, Reuben Cooper was promoted to sergeant.

Hij was toen op Schoor en trok met zijn mannen het kanaal over naar Nederweert-Eind.

He was then at Schoor and crossed the canal with his men to Nederweert-Eind.

Ondanks heel veel tegenstand lukte het.

Despite a lot of opposition, they succeeded.

Reuben en zijn mannen waren dapper en voerden hun opdracht vastberaden uit.

Reuben and his men were brave and carried out their assignment with determination.

De mannen waren trots en blij dat Reuben de rang van sergeant gekregen had. Hij was altijd vriendelijk en aardig voor ons, zo vertelde een soldaat naderhand.

The men were proud and happy that Reuben had received the rank of sergeant. He was always friendly and kind to us, one soldier told after the war.

Het was die nacht van maandag op dinsdag erg slecht weer. Door dat slechte weer was er bijna geen hulp van tanks.

It was very bad weather that night from Monday to Tuesday. Because of that bad weather, there was almost no help from tanks.

In de nacht van die dinsdag werd Reuben getroffen door het vuur van de Duitsers en was op slag dood.

On the night of that Tuesday, Reuben was hit by the fire of the Germans and was killed instantly.

Onze school De Schrank heeft het graf van Reuben geadopteerd.

Our school The Schrank has adopted Reuben's grave.

Wij zijn vereerd u te laten weten dat wij met school de herinnering aan hem in ere houden. Jaar op jaar.

We are honored to let you know that we are honoring his memory with school. Year by year.